



Λκ 24,50-53·
Πρξ 1,2-12

Ἡ Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου

Μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ φτάσαμε καί φέτος, παιδιά, στό τέλος τῆς κατηχητικῆς χρονιάς. Χαιρόμαστε πού πλησιάζει τό καλοκαίρι καί θά ξεκουραστοῦμε σίς διακοπές, λυπόμαστε ὅμως πού θά ἀποχωριστοῦμε καί δέν θά βλεπόμαστε στό κατηχητικό μας γιά τρεῖς περίπου μήνες.

Ἀγιογραφική διήγηση

Μιά μεγάλη λύπη ἔζησαν καί οἱ μαθητές τοῦ Χριστοῦ, ὅταν τούς ἔλεγε -πρὶν ἀκόμη σταυρωθεῖ- πῶς θά φύγει ἀπό κοντά τους καί θά πάει στόν Πατέρα Του. Τούς ὑποσχόταν, βέβαια, ὅτι θά τούς στείλει τό Πνεῦμα τό Ἅγιο γιά νά εἶναι μαζί τους.

Τήν ἡμέρα πού σταύρωσαν οἱ Ἑβραῖοι τόν Χριστό, οἱ μαθητές σκόρπισαν φοβισμένοι καί ἀπελπισμένοι. Μετά τρεῖς μέρες, πού Τόν ξαναεῖδαν ἀναστημένο καί ζωντανό ἀνάμεσά τους, ἡ χαρά τους ἦταν ἀπερίγραπτη.

Σαραντα μέρες συνεχῶς ἐμφανιζόταν σ' αὐτούς ὁ ἀναστημένος Κύριος. Τήν τεσσαρακοστή μέρα βάδισε μαζί τους ὡς τό ἀγαπημένο του βουναλάκι πού ἦταν ἔξω ἀπό τά Ἱεροσόλυμα, στό Ὅρος

τῶν Ἐλαιῶν, ὅπως ὀνομάζεται.

Οἱ μαθητές στάθηκαν γύρω Του καί Τόν ἄκουγαν νά τούς μιλάει. Τούς εἶπε:

* νά μή φύγουν ἀπό τήν Ἱερουσαλήμ, ἀλλά νά περιμένουν ἐκεῖ, γιά νά τούς στείλει τό Ἅγιο Πνεῦμα

* κι ἔπειτα, νά πᾶνε παντοῦ νά κηρύξουν τήν ἀνάστασή Του.

* Ἐπιπλέον ὁ Χριστός τούς βεβαίωσε ὅτι θά εἶναι (ἀόρατα) **μαζί τους ὅλες τίς μέρες τῆς ζωῆς τους.**

Κι ἐνῶ ὁ Χριστός μιλοῦσε καί οἱ μαθητές Τόν παρακολουθοῦσαν μέ πολλή προσοχή, ξαφνικά Τόν εἶδαν νά ἀνεβαίνει πρὸς τά πάνω, πρὸς τόν οὐρανό. Τόν κοίταζαν ξαφνιασμένοι.

Ὁ Χριστός, καθώς ἀνέβαινε, εὐλογοῦσε μέ τά χέρια Του τούς ἐκπληκτικούς μαθητές. Κι ἀφοῦ ἀνέβηκε ψηλά στόν οὐρανό, ἕνα φωτεινό σύννεφο, σάν νά ἦταν τό ἄρμα τοῦ οὐράνιου Βασιλιᾶ, Τόν μέτεφερε ἀκόμη ψηλότερα, ὥσπου χάθηκε ἀπό τά μάτια τῶν μαθητῶν.

Τότε ἐμφανίστηκαν δύο ἄγγελοι μέ λευκά ροῦχα καί τούς εἶπαν: «Τί στέκεστε καί βλέπετε στόν οὐρανό; Ἔτσι ὅπως βλέπετε τώρα τόν Χριστό νά ἀνεβαίνει στόν οὐρανό, ἔτσι -δηλαδή μέ τέτοιον ἐντυπωσιακό καί ἔνδοξο τρόπο- μιά μέρα θά ξανάρθει».

Τό θαυμαστό γεγονός πού ἀντίκρισαν οἱ μαθητές στό Ὅρος τῶν Ἐλαιῶν ὀνομάζεται **Ἀνάληψη** (δείχνουμε τήν εἰκόνα, βλ. ὀπτικοακουστικό ὑλικό).

Μετά τήν Ἀνάληψη τοῦ Χριστοῦ οἱ ἀπόστολοι γύρισαν στή Ἱερουσόλυμα ὄχι πλέον λυπημένοι ἀλλά **χαρούμενοι**.

Ὁ Χριστός εἶναι πάντα μαζί μας

Ξέρετε, παιδιά, γιατί ἐπέστρεψαν χαρούμενοι; Βεβαιώθηκαν γιά ἄλλη μιά φορά ὅτι ὁ Ἰησοῦς εἶναι ὁ ἀληθινός Θεός. Εἶδαν ὅλο-

φάνερα τή θεϊκή Του δύναμη. Καί, ὅπως τούς τό ὑποσχέθηκε, Τόν ἐνιωθαν κάθε στιγμή νά εἶναι μαζί τους.

Καί μαζί μας θά εἶναι, παιδιά, ὅλες τίς μέρες τῆς ζωῆς μας! **Δέν εἴμαστε μόνοι στόν κόσμο κι ἀβοήθητοι, εἶναι συνεχῶς μαζί μας ὁ Χριστός!**

Σήμερα ἐμεῖς ἀποχωριζόμαστε. Δέν θά ἀποχωριστοῦμε ὅμως ποτέ ἀπό ποιόν; ... Ἀπό τόν Χριστό μας!

Καί τό καλοκαίρι, κάθε φορά πού θά πηγαίνουμε στόν ναό, θά Τόν συναντοῦμε ἐκεῖ. Προπαντός, ὅταν θά κοινωνοῦμε τό Σῶμα καί τό Αἷμα Του, θά μπαίνει μέσα στήν καρδιά μας. Τήν ὥρα, ἐπίσης, πού θά προσευχόμαστε, θά ἔναι κοντά μας καί θά μᾶς ἀκούει. Κι ἂν τραγουδάμε τά χριστιανικά τραγούδια ἢ διηγούμαστε τίς ἱστορίες τοῦ κατηχητικοῦ σέ ἄλλα παιδιά, πάλι κοντά μας θά ἔναι. Ὅπου κι ἂν βρεθοῦμε τό καλοκαίρι, ὁ Χριστός θά ἔναι μαζί μας! Σ' ὅλη μας τή ζωή, **ἂν προσπαθοῦμε νά ἐφαρμόζουμε ὅλα ὅσα μάθαμε στό κατηχητικό, ὁ Χριστός θά εἶναι πάντα μαζί μας!**

(Προτεινόμενος ὕμνος: Ἀπολυτίκιο τῆς Θείας Ἀναλήψεως).

**Τό καλοκαίρι ὅπου βρεθῶ
θυμᾶμαι τό κατηχητικό.
Χαίρομαι, παίζω, τραγουδῶ,
ἔχω μαζί μου τόν Χριστό!**

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

1. *Εἰκόνα τῆς Θείας Ἀναλήψεως.*
2. *Τό σύνθημα τοῦ μαθήματος.*
3. *Ζωγραφιά.*
4. *Ἀπολυτίκιο τῆς Θείας Ἀναλήψεως σέ ἀρχεῖο ἤχου.*
5. *Παιχνίδι μέ προβολή: «Τί θυμόμαστε...».*

