



Ἐπίκαιρο

Ὁ Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου

25 Μαρτίου. Τι σᾶς θυμίζει, παιδιά, αὐτή ἡ ἡμερομηνία; ... Πολύ σωστά. Γιορτάζει ἡ πατρίδα μας τὴν ἐπανάσταση τοῦ 1821 ἐναντία στους Τούρκους, καθὼς καὶ τὴν ἀπελευθέρωσή της, μετὰ ἀπὸ τετρακόσια χρόνια σκληρῆς σκλαβιάς.

Ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια οἱ Τοῦρκοι ἔπαιρναν μέ τή βία τὰ σπίτια, τὰ χωράφια, τίς περιουσίες τῶν Ἑλλήνων. Καί τό πιό φοβερό· ἄρπαζαν τὰ μικρά παιδιά, γιά νά τὰ κάνουν Τουρκόπουλα! Ἦθελαν ἔτσι ν' αὐξήσουν τόν πληθυσμό τους, ἀλλά καί νά ἀποκτήσουν στρατιῶτες γιά τούς πολέμους τους. Ἀκόμη, πολλούς Ἑλλήνες τούς βασάνιζαν γιά νά ἀλλάξουν τὴν πίστη τους καί νά γίνουν μουσουλμάνοι. Ἐπιπλέον, δέν ὑπῆρχαν σχολεῖα παρά ἐλάχιστα. Κρυφά τὴ νύχτα, μέ τό φῶς τοῦ φεγγαριοῦ, στή γωνιά μιᾶς ἐκκλησιᾶς, ἐνός μοναστηριοῦ κάποιος ἱερέας ἢ ἕνας καλόγερος μάθαινε στὰ Ἑλληνόπουλα λίγα γράμματα, ἀριθμητικὴ καὶ ἑλληνικὴ ἱστορία.

Ἡ 25η Μαρτίου εἶναι μεγάλη γιορτὴ· καί μάλιστα διπλὴ γιορτὴ. Δέν γιορτάζουμε μόνο τὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821, ἀλλὰ καί τόν Εὐαγγελισμό τῆς Θεοτόκου.

Ξέρετε, παιδιά, τί θά πεῖ «Εὐαγγελισμός»; Ἡ λέξη «Εὐαγγελισμός», εἶναι σύνθετη, δηλαδή ἀποτελεῖται ἀπὸ δύο λέξεις: «εὐ + ἀγγελία». Σημαίνει «πολύ εὐχάριστη ἀγγελία, πολύ χαρούμενη εἴ-

δηση». Ακοῦστε τώρα προσεκτικά τήν ἱστορία πού θά σᾶς διηγηθῶ, γιά νά μοῦ πείτε στό τέλος ποιά εἶναι αὐτή ἡ τόσο χαρούμενη εἴδηση πού τή γιορτάζουμε σίς 25 Μαρτίου!

Ἄγιογραφική διήγησι

Πρίν ἀπό 2021 χρόνια ὁ ἀρχάγγελος Γαβριήλ πῆρε ἐντολή ἀπό τόν Θεό νά κατεβῆ στή γῆ. Ποῦ θά πήγαινε ἄραγε;... Σέ μιά μικρή πόλη σταματᾷ. Ἐκεῖ, μέσα σέ ἕνα φτωχικό σπίτι κατοικεῖ ἡ πιό ἐκλεκτή γυναίκα ὄλου τοῦ κόσμου. Ἄγνωστη εἶναι στούς πιό πολλούς. Τή γνωρίζει ὁμως ὁ Θεός. Γνωρίζει πόσο καθαρή εἶναι ἡ ψυχή της, πόσο Τοῦ μοιάζει στήν ἀγάπη καί στήν καλοσύνη!

Ποιά εἶναι αὐτή ἡ πιό ἐκλεκτή γυναίκα ὄλου τοῦ κόσμου; **Ἡ παρθένος Μαρία, ἡ Παναγία μας.**

Τί γνωρίζετε, παιδιά, γιά τήν Παναγία μας; Οἱ γονεῖς της, ὁ Ἰωακείμ καί ἡ Ἄννα, ἦταν πολύ εὐσεβεῖς. Τά χρόνια ὁμως περνοῦσαν κι αὐτοί δέν μποροῦσαν ν' ἀποκτήσουν παιδί. Σέ βαθιά γεράματα τούς χάρισε ὁ Θεός ἕνα χαριτωμένο κοριτσάκι πού τό ὀνόμασαν «Μαριάμ», στά ἐλληνικά «Μαρία». Νωρίς ἔμεινε ὀρφανή καί σέ νεαρή ἡλικία ἀρραβωνιάστηκε μ' ἕναν πολύ εὐσεβῆ ἄνθρωπο, τόν Ἰωσήφ. Καί οἱ δυό κατάγονταν ἀπό τή γενιά τοῦ προφήτη καί βασιλιᾶ Δαβίδ.

Ποῦ ζοῦσαν; Σέ μιά ἀσήμαντη πόλη τῆς Βόρειας Παλαιστίνης, στή **Ναζαρέτ** (δείχνουμε στόν χάρτη, βλ. Γεν. ἐποπτικό ὑλικό).

Ἡ Μαρία ἦταν **γεμάτη ἀρετές, μέ μεγάλη πίστη στόν Θεό καί πολύ ταπεινή.** Γι' αὐτό **τή διάλεξε ὁ Κύριός μας νά τήν κάνει μητέρα Του,** μέ σκοπό τή σωτηρία ὄλου τοῦ κόσμου.

Ἔτσι μιά μέρα στό μικρό καί ἀπλό σπιτάκι τῆς Ναζαρέτ, ὅπου ἔμεινε ἡ Μαρία, ἐγίνε τό συγκλονιστικό γεγονός. Ὁ ἀρχάγγελος Γαβριήλ, σταλμένος ἀπό τόν ἴδιο τόν Θεό, ἐμφανίστηκε ζαφνικά μπρο-

στά της. Αυτή ξαφνιάστηκε. Τότε ο άγγελος τής είπε:

- **Χαίρε, Κεχαριτωμένη! Ο Κύριος είναι μαζί σου. Είσαι η πιο ευλογημένη ανάμεσα σ' όλες τις γυναίκες.**

Η Μαρία καθόλου δέν υπερηφανεύτηκε από τὰ ἐπαινετικά λόγια τοῦ ἀγγέλου. Ἀντίθετα ταραχτήκε καί σκεπτόταν τί νά σημαίνει ἄραγε ὁ χαιρετισμός. Ὁ Γαβριήλ τήν καθυσύχασε μεταφέροντας ἀκριβῶς ὅ,τι ὁ Θεός τοῦ εἶχε πεῖ:

- Μή φοβᾶσαι, Μαριάμ, διότι βρῆκες χάρη ἀπό τόν Θεό. **Θά γεννήσεις γιό** καί θά τόν ὀνομάσεις **«Ἰησοῦ»**. Θά εἶναι ὁ **Υἱός τοῦ Ὑψίστου** καί ἡ βασιλεία Του δέν θά ἔχει τέλος.

Ἡ Παναγία προβληματίστηκε.

- Πῶς θά γίνει αὐτό; ρώτησε ἀπλά.

- **Θά ἔλθει σέ σένα τό Πνεῦμα τό Ἅγιο**, τής ἐξήγησε ὁ ἄγγελος καί πρόσθεσε:

- Νά, ἡ συγγενής σου ἡ Ἐλισάβετ, αὐτή πού δέν μποροῦσε νά κάνει παιδί ὅλα της τὰ χρόνια, θά γεννήσει γιό στά γεράματά της. Εἶναι ἔγκυος στόν ἕκτο μήνα, διότι **τίποτε δέν εἶναι ἀδύνατο γιά τόν Θεό**.

Ἡ Παναγία μας τότε ἀπάντησε:

- **Εἶμαι δούλη τοῦ Κυρίου. Ἄς γίνει σέ μένα ὅπως εἶπες!**

Μετά ἀπό αὐτή τήν ἀπάντηση, ὁ ἀρχάγγελος Γαβριήλ ἐπέστρεψε στούς οὐρανοῦς. Ἀπό τήν ὥρα ἐκείνη, παιδιά, ὁ **Υἱός τοῦ Θεοῦ, τό δεύτερο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, μέσα στά σπλάχνα τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου γίνεται ἄνθρωπος**. Εἶναι καί Θεός καί ἄνθρωπος, **«Θεάνθρωπος»**, ὅπως ἔχουμε μάθει.

[Ἡ Μαρία, χωρίς νά χάσει καιρό, ξεκίνησε γιά νά ἐπισκεφτεῖ τή συγγενῆ της, τήν Ἐλισάβετ. Μόλις ἀνταμώθηκαν, μέ πολλή χαρά χαιρέτησαν ἡ μιὰ τήν ἄλλη. Τό βρέφος πού κυοφοροῦσε ἡ Ἐλισάβετ μάλιστα, δηλαδή ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος, μέσα στήν κοιλιά τῆς μάνας του χοροπήδησε ἀπό χαρά!]

Ἡ Παναγία δοξολόγησε τόν Θεό γιά ὅλα. [Ἔμεινε στό σπίτι τῆς

ξαδέλφης της τρεῖς μῆνες καί ἔπειτα γύρισε στή Ναζαρέτ.] Τόν ἕνατο μήνα γέννησε τόν Χριστό μας, ὅπως τό γιορτάζουμε τά Χριστούγεννα.

Ἡ πιό χαρούμενη εἶδηση

Ποιά ἦταν, λοιπόν, ἡ τόσο **χαρούμενη εἶδηση** πού ἔφερε ὁ ἀρχάγγελος Γαβριήλ; ... Πολύ σωστά! Ὅτι ἡ **παρθένος Μαρία, ἡ Παναγία μας, θά γεννήσει τόν Υἱό τοῦ Θεοῦ, τόν Κύριο μας Ἰησοῦ Χριστό, τόν σωτήρα ὅλου τοῦ κόσμου!** Αὐτό τό μεγάλο γεγονός γιορτάζουμε στόν Εὐαγγελισμό τῆς Θεοτόκου.

Καταλάβετε τώρα, παιδιά, γιατί εἶναι τόσο λαμπρή καί μάλιστα **διπλή ἡ γιορτή τῆς 25^{ης} Μαρτίου; Εἶναι γιορτή καί τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς πατρίδας μας:** γιορτή τῆς πίστεως καί τῆς λευτεριᾶς!

(*Προτεινόμενος ὕμνος: Ἀπολυτίκιο τοῦ Εὐαγγελισμοῦ. Προτεινόμενο τραγούδι: «Στήν Παναγία» ἀπό «Πνευματικές Ὠδές Β'», σ. 19, CD «Ἄσμα καινόν», ἀρ. 11).*

Χαῖρε, Μαρία δέσποινα!
Χαῖρε, ἀγνή Παρθένα!
Χαῖρε κι ἐσύ ἀθάνατο,
τρανό Εἰκοσιένα!

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ



1. *Εικόνα: 'Ο Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου.*
2. *Παρουσίαση τοῦ μαθήματος μέ προβολή.*
3. *Τό σύνθημα τοῦ μαθήματος.*
4. *Ζωγραφιά.*
5. *Ἀπολυτίκιο τοῦ Εὐαγγελισμοῦ σέ ἀρχεῖο ἤχου.*
6. *Τραγούδι σέ ἀρχεῖο ἤχου: «Στήν Παναγία».*
7. *Ἄκροσυχίδα: «ΠΑΝΑΓΙΑ».*