



ΜΘ 19,13-15

Ὁ Ἰησοῦς εὐλογεῖ τὰ παιδιά

Ἄν γινόταν, παιδιά, ἓνας διαγωνισμός ζωγραφικῆς μέ θέμα τό κατηχητικό, τί θά ζωγραφίζατε; (Ἀφοῦ ἀκούσουμε τίς ἀπαντήσεις τῶν παιδιῶν, δείχνουμε μιὰ εἰκόνα τοῦ Κυρίου μαζί μέ παιδιά, βλ. ὀπτικοακουσικό ὑλικό). Αὐτή ἡ εἰκόνα ἔρχεται στή δική μου σκέψη, κάθε φορά πού ξεκινῶ νά ἔρθω στό κατηχητικό μας: ὁ Χριστός καί κοντά Του, στήν ἀγκαλιά Του τὰ παιδιά! Εἶναι ἐμπνευσμένη ἀπό ἓνα περιστατικό πού τό διαβάζουμε στό Εὐαγγέλιο. Στήν πρώτη μας συνάντηση αὐτή τήν ἱστορία διάλεξα νά σᾶς διηγηθῶ.

Ἄγιογραφική διήγηση

Τό νέο διαδόθηκε ἀμέσως: Πλησιάζει ὁ Χριστός μαζί μέ τούς μαθητές Του! Ὅλοι βιάστηκαν νά μαζευτοῦν γύρω Του γιά νά Τόν ἀκούσουν. Τά παιδιά ἄφησαν κι αὐτά τὰ παιχνίδια τους κι ἔτρεξαν νά Τόν δοῦν.

Νά, τώρα σέκονται ἐκεῖ πού μιλᾷ ὁ Χριστός, μέ τὰ μάτια τους καρφωμένα πάνω Του. Πόσο θά ἤθελαν νά πᾶνε πιο κοντά Του! Ὅμως οἱ μεγάλοι Τόν ἔχουν περικυκλώσει καί εἶναι ἀδύνατο πιά νά πλησιάσει κανείς. Μόνο κάποιες μητέρες μέ τὰ μωρά τους στήν

ἀγκαλιά κατάφεραν νά περάσουν ανάμεσα ἀπό τούς ἄλλους καί νά φτάσουν μπροστά στόν Ἰησοῦ. Τί ζητᾶνε ἄραγε ἀπ' Αὐτόν; Μήπως θέλουν νά θεραπεύσει κάποιο παιδί τους; Μήπως θέλουν νά δώσει στά παιδιά τους νά φᾶνε; Ὅχι! Τό μόνο πού ζητᾶνε εἶναι ἡ εὐλογία τοῦ Χριστοῦ μας. Ἐφεραν τά παιδιά τους στόν Χριστό γιά νά ἀκουμπήσει πάνω τους τά ἅγια χέρια Του καί νά τά εὐλογήσει. Γνώριζαν ὅτι τά χέρια αὐτά κάνουν τόσες θεραπείες καί σκορποῦν τόσες εὐλογίες! Τά μεγαλύτερα παιδιά θέλησαν κι αὐτά νά πᾶνε κοντά στόν Χριστό νά τά εὐλογήσει. Οἱ μαθητές ὅμως, ἐπειδή γνώριζαν πώς ὁ Κύριος εἶχε κάνει πολύ δρόμο καί ἦταν κουρασμένος, προσπάθησαν νά τά ἐμποδίσουν καί εἶπαν στούς γονεῖς:

- Μήν ἐνοχλεῖτε τόν Διδάσκαλο! Ἀφήστε Τον νά ξεκουρασεῖ! Πάρτε τώρα τά παιδιά πιό πέρα. Ἐλάτε ἀργότερα.

Ὅμως ὁ Κύριός μας δέν λογάρισε τήν κούραση. Ἀγαποῦσε τόσο πολύ τά παιδιά! Ἀπευθύνθηκε στούς μαθητές Του καί τούς εἶπε:

- Ἀφήστε τά παιδιά νά ἔρθουν κοντά μου! Μήν τά ἐμποδίζετε! Σ' αὐτούς πού μοιάζουν μέ παιδιά ἀνήκει ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

Τότε οἱ μαθητές καί ὅλοι οἱ ἄλλοι παραμέρισαν καί σάν ὀρμητικό ποτάμι ξεχύθηκαν τά παιδιά καί κύκλωσαν τόν Χριστό. Καί ὁ Κύριός μας ἄπλωσε τά χέρια Του καί τά εὐλογοῦσε, τούς μιλοῦσε γλυκά. Τά πιό μικρά τά ἔπαιρνε καί στήν ἀγκαλιά Του. Δεῖτε! (Δείχνουμε τήν εἰκόνα, βλ. ὀπτικοακουστικό ὑλικό).

Τί εὐτυχισμένη μέρα! Ὅλοι, μικροί καί μεγάλοι, ἦταν πολύ συγκινημένοι. Τά μάτια τῶν παιδιῶν ἔλαμπαν ἀπό χαρά. Αὐτή ἡ γλυκιά σκηνή θά ἔμενε στήν καρδιά τους ὡς τά βαθιά γεράματά τους. Ὡ, αὐτή ἡ ἀγκαλιά τοῦ Χριστοῦ! Μέ πόσες εὐλογίες τά γέμισε!

Κατηχητικό, ή αγκαλιά του Χριστού

Θά θέλατε νά εἶστε κι ἐσεῖς ἀνάμεσα σ' ἐκεῖνα τά παιδιά; Ἐγώ πολύ θά τό ἐπιθυμοῦσα! Μακάρι κι ἐμεῖς νά βλέπαμε τόν Χριστό! Θά τρέχαμε μέ ὅλη μας τή δύναμη ποιός πρῶτος θά προλάβει νά πέσει στήν ἀγκαλιά Του! Νά μᾶς ἀγγίξει μέ τά θεϊκά Του χέρια, νά μᾶς εὐλογήσει! Πόσα θά εἶχαμε νά ποῦμε στόν Χριστό μας!

Ἔ, λοιπόν, αὐτό πού τόσο ὅλοι μας, καί σεις κι ἐγώ, ἐπιθυμοῦμε καί λαχταροῦμε τόσο πολύ, ξέρετε ὅτι μποροῦμε νά τό ζήσουμε; Ναί! Μποροῦμε κι ἐμεῖς νά τρέξουμε καί νά χωθοῦμε στήν ἀγκαλιά τοῦ Χριστοῦ μας καί νά μὴ φύγουμε ποτέ ἀπό κεῖ! Καί δέν χρειάζεται νά πᾶμε ὡς τήν Παλαιστίνη γιά νά Τόν συναντήσουμε. **Ἡ ἀγκαλιά τοῦ Χριστοῦ μας εἶναι ἐδῶ!** Ναί, ἐδῶ! **Στήν Ἐκκλησία, στό κατηχητικό!** Αὐτή ἡ συνάντησή μας, τό κατηχητικό μας εἶναι ἡ ἀγκαλιά τοῦ Χριστοῦ! Εἶναι τά ἀπλωμένα θεϊκά Του χέρια πού μᾶς ἀσφαλίζουν ἀπό κάθε κακό. Ἄς τό φωνάζουμε ὅλοι μαζί:

**Κατηχητικό μου, εἶσαι γιά μένα
τά χέρια τοῦ Θεοῦ στή γῆ ἀπλωμένα!**

Παιδιά, ὁ Χριστός μας χαίρεται πάρα πολύ νά μᾶς βλέπει κάθε Κυριακή στό κατηχητικό. **Ὅπως τότε εὐλόγησε τά μικρά παιδιά πού ἔτρεξαν στήν ἀγκαλιά Του, ἔτσι καί μᾶς, μᾶς εὐλογεῖ αὐτή τήν ὥρα** στά παιχνίδια μας, στά τραγούδια μας, σέ ὅ,τι κάνουμε. Καί κάθε φορά, θά ἔχουμε ἐδῶ τήν ξεχωριστή χαρά νά ἀκοῦμε τά θεϊκά Του λόγια. Θέλει νά μάθουμε κι ἐμεῖς τί εἶχε πεῖ τότε πού ἦταν στή γῆ μας, γιά νά γίνει ἀκόμη πιό ὁμορφη ἡ ζωή μας.

Εὔχομαι ἐσεῖς πού ἦρθατε σήμερα ἐδῶ νά εἶστε πάντα τά ἀγαπημένα παιδιά τοῦ Χριστοῦ! **Νά τρέχετε μέ χαρά κάθε Κυριακή γιά νά βρεθεῖτε στήν ἀγκαλιά Του, στό κατηχητικό.** Κι ὄχι μόνο ἐσεῖς

νά έρχεστε στό κατηχητικό μας, αλλά νά καλέσετε καί τούς φίλους σας καί τούς συμμαθητές σας. Νά απολαμβάνουμε όλοι μαζί τή χαρά πού προσφέρει ή άνοιχτή άγκαλιά του Χριστού, τά άπλωμένα θεϊκά Του χέρια.

(Προτεινόμενα τραγούδια: α) «Φίλος μου ό Χριστός», β) «Άπέραντη χαρά» -άπό τή συλλογή χριστιανικών τραγουδιών «Πνευματικές Ώδές Β΄», έκδ. «Χριστιανική Έλπίς» ³2010, σ. 289, 290· CD «Χαμόγελα σέ νότες έφτά», άρ. 6-, γ) «Ώ Κατηχητικό!», άυτοσχέδιο).

**Κατηχητικό μου,
είσαι γιά μένα
τά χέρια του Θεού
σή γή άπλωμένα!**

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ



1. Εικόνες: Ό Χριστός μαζί μέ παιδιά.
2. Τό σύνθημα του μαθήματος.
3. Ζωγραφίες.
4. Τραγούδι σέ άρχείο ήχου: «Φίλος μου ό Χριστός».

Ύποσημείωση: Στην πρώτη συνάντηση ό κατηχητής ή ή κατηχήτρια καλό είναι νά συγκεντρώσει τά στοιχεία των παιδιών (τήν τάξη, τό τηλέφωνό τους) καθώς καί νά μοιράσει τά παρουσιολόγια, τά φυλλάδια τραγουδιών καί ύμνων.