

Ἐτοιμάζου!

Σ τὴν κατανόηση καὶ βίωση τῶν πνευματικῶν ἀγαθῶν σημαντικό ρόλο παίζει ἡ προετοιμασία. Δέν εἶναι τυχαῖο τὸ γεγονός ὅτι, ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμή τῆς πτώσεως τοῦ ἀνθρώπου, ὁ Θεός «πολυμερῶς καὶ πολυτρόπως» (Ἐβ 1,1) ἐπὶ αἰῶνες προαναγγέλλει στὸν κόσμον τὴν ἔλευση τοῦ Μεσσία. Ἀπαιτεῖ δὲ ἀπὸ τὸν λαό του, τὸν Ἰσραήλ, μέσα στὸν ἑβδομαδιαῖο κύκλον νὰ προετοιμάζεται γιὰ τὴν ἡμέρα τὴν ἀφιερωμένην στὸν Κύριον. Ἔτσι, τοῦ Σαββάτου προηγείται ἡ Παρασκευή, πού καὶ μὲ μόνον τὸ ὄνομά της ὑπενθυμίζει τὴν ὑποχρέωση τῆς προπαρασκευῆς γιὰ τὴν προσέγγιση τοῦ Θεοῦ.

Στὸν νέο περιούσιον λαὸν τοῦ Θεοῦ, στὴν Ἐκκλησία, ὅπου ἡ ἡμέρα Κυρίου εἶναι ἡ Κυριακή, ἡ ἑβδομαδιαία προετοιμασία γίνεται τὸ Σάββατον. Ἄν ἔχετε θρηνηθεὶς κάποιες Κυριακὰς πού πέρασαν χωρὶς ν' ἀγγίξει τὴν ψυχὴν σας ὁ Θεός, θὰ ἔπρεπε ν' ἀναζητήσετε τὴν αἰτία στὴν κατασπατάλησιν τοῦ

Σαββάτου. Χίλιες δυό ασχολίες κατακλύζουν την μέρα αυτή, αλλά πόσες ώρες, πόσα -ἔστω- λεπτά διατίθενται για την προετοιμασία τῆς ὑποδοχῆς τῆς Κυριακῆς;

Στόν ἐτήσιο κύκλο τῶν ἐορτῶν τῆς πίστεως, πού μᾶς κρατοῦν σέ μία συνεχῆ ἐπαφή μέ τόν Θεό καί τά θεῖα, διακρίνουμε ἐπίσης τόν ζωτικό ρόλο τῆς προετοιμασίας. Οἱ ἐορτές προαναγγέλλονται μέ τά προεόρτια καί συνεχίζονται μέ τά μεθεόρτια. Ἀρχίζουμε ἤδη ἀπό τόν μήνα αὐτό τήν προετοιμασία γιά τήν Γέννηση τοῦ Κυρίου. Ἀπό τήν 15ῃ τοῦ μηνός μπαίνουμε στήν περίοδο τῆς νηστείας, ἡ ὁποία καθημερινά δίνει στόν πιστό τήν εὐκαιρία νά θυμᾶται καί νά προετοιμάζεται γιά τήν ὑποδοχή τοῦ Θεοῦ πού «ἔκλινεν οὐρανοὺς καί κατέβη» γιά νά μᾶς συναντήσῃ. «Χριστός γεννᾶται, δοξάσατε!», ἀκοῦμε στίς καταβασίς τοῦ Ὁρθρου ἀπό τήν 21ῃ Νοεμβρίου, ἐνῶ ἀπό τήν 26ῃ τοῦ μήνα τό Κοντάκιο «ἡ Παρθένος σήμερον τόν προαιώνιον Λόγον ἐν σπηλαίῳ ἔρχεται ἀποτεκεῖν ἀπορρήτως...» καλεῖ τήν οἰκουμένη, τήν ἀνθρωπότητα ὅλη νά ὑποδεχθεῖ τόν πρόαιώνων Θεό, τόν «βουληθέντα ἐποφθῆναι παιδίον νέον».

Πῶς θά τήν νιώσουμε τήν μεγάλη γιορτή, γιά νά τήν χαροῦμε καί νά δοξάσουμε τόν ἐρχόμενο Λυ-

τρωτή; Μέ τήν προσωπική προετοιμασία. «Έτοιμάζου, Βηθλεέμ, ἤνοικται πᾶσιν ἡ Ἐδέμ», παροτρύνει ἕνα τροπᾶριο τῆς περιόδου αὐτῆς. Ἀλήθεια, ὁ ἐρχομός τοῦ Χριστοῦ ἀνοίγει τόν Παράδεισο, φέρνει στόν κόσμο τήν χαρά τοῦ Θεοῦ. Ἄρκει νά βρεῖ μιά Βηθλεέμ ἔτοιμη νά τόν περιμένει. Νά βρεῖ τήν καρδιά τοῦ πιστοῦ φάτνη εὐτρεπισμένη μέ τῆς μετανοίας τό λουτρό, φωτισμένη μέ τῆς ἀγάπης τήν φλόγα, ἀποφασισμένη νά κάνει μόνιμο ἔνοικό της τόν ἐνανθρωπήσαντα Θεό μέ τήν καθημερινή ὑποταγή στό θέλημά του. Αὐτή εἶναι ἡ ἀναγκαιότερη προετοιμασία γιά τά Χριστούγεννα, ἡ ἐτοιμασία τῆς καρδιᾶς.