

Ἀγαπήστε τό παιδί!

Θά φανεῖ παράδοξη, ἴσως καί ἀνεδαφική ἢ προτροπή «ἀγαπήστε τό παιδί». Σήμερα ἐκ πρώτης ὄψεως φαίνεται ὅτι εἶναι κυριαρχική ἢ ἀγάπη γιά τό παιδί, πού πολλές φορές τό ἀνάγουμε σέ ἀφέντη καί μονάρχη μέσα στήν οἰκογένεια, ἄν ὅχι σέ εἶδωλο λατρείας. Κατά κανόνα οἱ γονεῖς καταβάλλουν πολύ κόπο καί ὑποβάλλονται σέ μεγάλες θυσίες προκειμένου νά προσφέρουν στό παιδί τους τά ... πάντα. Κι ὅμως, αὐτό ἀκριβῶς εἶναι πού βλάπτει τά παιδιά καί τά ὁδηγεῖ σέ πνευματική ἀναπηρία.

Ἄν εἶναι κακό καί ὀλέθριο γιά ἓνα παιδί νά μεγαλώνει φυλακισμένο στήν ἀγκαλιά τῶν γονιῶν του, μέ ἀποτέλεσμα νά μή μάθει ποτέ νά χρησιμοποιεῖ τά δικά του πόδια, δέν εἶναι λιγότερο ὀλέθριο νά τοῦ δημιουργήσουμε τήν ψευδῆ ἐντύπωση ὅτι ὅλα στήν ζωή του θά εἶναι ρόδινα. Ὅφείλουμε νά τό καθοδηγήσουμε νά γνωρίσει τήν ἀλήθεια τῆς ζωῆς, πού

ἀναπόφευκτα παρουσιάζει καί δυσκολίες. Νά τό γυμνάσουμε νά ἀντιμετωπίζει καί νά ξεπερνᾷ αὐτές τίς δυσκολίες· νά τίς ἀξιοποιεῖ καί νά τίς μετασχηματίζει σέ πηγὴ δυνάμεως.

Δέν εἶναι εὐκόλη ὑπόθεση ἡ ἀγωγή τῶν παιδιῶν. Δέν θά σηκώσουμε ὅμως μόνοι τό βᾶρος τῆς ἀγωγῆς. Βοηθός καί συμπαραστάτης παντοδύναμος στό δύσκολο αὐτό ἔργο εἶναι ὁ Μεγάλος Παιδαγωγός, ὁ Ἰησοῦς Χριστός. «Κατέχουμε τά παιδιά μας, ὅταν τά παραδίδουμε μέ ἐμπιστοσύνη στόν Θεό, διότι Ἐκεῖνος θά τά προστατεύσει πολύ περισσότερο ἀπό ἐμᾶς», ἀποφαίνεται ὁ φωτισμένος καί ἔμπειρος δάσκαλος ἅγιος Χρυσόστομος (13/11). Ἕνας ἄλλος ἅγιος, ὁ ἅγιος Στυλιανός, τοῦ ὁποῖου τήν μνήμη ἐπίσης τιμοῦμε τόν μήνα αὐτό (26/11), μᾶς δίνει τό παράδειγμα. Κρατᾷ στοργικά στήν ἀγκαλιά του ἓνα βρέφος. Κι ἐπειδὴ ὁ Ἅγιος ἀνήκει στόν Θεό, σ' Ἐκεῖνον ἀποθέτει καί τό παιδί μαζί μέ τόν ἑαυτό του. Ἔτσι καί ἡ ἁγία Ἄννα, ἡ μητέρα τῆς Παναγίας μας, προσφέρει στόν Θεό τόν πολύτιμο θησαυρό τῶν σπλάγγων της πού τελικά θά γίνει ἡ μητέρα τοῦ Θεοῦ. Τί θαύματα κρύβει ἡ πίστη μας!

Πολλοί γονεῖς ἐπικαλοῦνται τόν ἅγιο Στυλιανό ὡς προστάτη τῶν παιδιῶν τους. Πόσοι ὅμως τόν μιμοῦνται; Πόσοι ἀποθέτουν μέ ἐμπιστοσύνη τά παι-

διά τους στήν ἀγκαλιά τοῦ Θεοῦ; Κι εἶναι αὐτή ἡ ἀγκαλιά πολύ συγκεκριμένη. Εἶναι ἡ ἀγία μας Ἐκκλησία. Πόσοι ἀνατρέφουν τά παιδιά τους «ἐν παιδεία καὶ νοουθεσίᾳ Κυρίου» (Ἐφ 6,4); Πόσοι τά ἀσκοῦν στήν προσευχή, στήν νηστεία, στήν χριστιανική ζωή; Πόσοι ἀξιοποιοῦν τήν βοήθεια τῆς Ἐκκλησίας, πού μέ ιδιαίτερη στοργή μεριμνᾷ γιά τά παιδιά; Κατηχητικά σχολεῖα γιά ὅλες τίς βαθμίδες λειτουργοῦν στίς περισσότερες ἐνορίες τῆς πατρίδος μας. Ἐκεῖ νά ἐμπιστευθοῦμε τά παιδιά μας. Καί σύμβουλο στήν ἀγωγή νά ἔχουμε τόν λόγο τοῦ Θεοῦ. Αὐτό ὑπαγορεύει ἡ ἀληθινή ἀγάπη γιά τό παιδί.