



Ἐπίκαιρο

Ἡ γιορτή τῶν ἀγγελικῶν Δυνάμεων
(8 Νοεμβρίου)

- Πόσοι εἴμαστε σήμερα ἐδῶ;
- Ὅχι. Εἴμαστε τουλάχιστον οἱ διπλάσιοι. Μήπως ξέρετε γιατί;
Γιατί ὁ καθένας μας ἔχει δίπλα του **ἓναν ἀόρατο φίλο, ἓναν ἀχώριστο σύντροφο· ἓναν φρουρό**, πού στέλνει ὁ Θεός στά ἀγαπημένα Του παιδιά γιά νά τά προστατεύει.

Ποιοί εἶναι αὐτοί οἱ ἀόρατοι φίλοι, οἱ ἀχώριστοι σύντροφοι καί ἄγρυπνοι φρουροί μας; **Οἱ ἄγγελοι!**

Σκεφτεῖτε, παιδιά, πόσο πολύ μᾶς ἀγαπάει ὁ Θεός! Μαζί μέ ὅλα τ' ἄλλα δῶρα Του, χαρίζει στόν καθένα μας ξεχωριστά καί **ἓναν προσωπικό σωματοφύλακα!** Μᾶς βλέπει σάν τά βασιλόπουλα τοῦ οὐρανοῦ, γι' αὐτό θέλει νά μᾶς συνοδεύει πάντοτε **μία τιμητική φρουρά!**

Ποιός ἀπό σᾶς, παιδιά, θά ἤθελε νά δεῖ τούς ἀγγέλους; Κι ἐγώ θά τό ἤθελα πολύ! Δέν μπορούμε ὅμως νά τούς δοῦμε. Γιατί; Γιατί εἶναι **ἀόρατοι**. Εἴμαστε βέβαιοι ὅμως ὅτι ὑπάρχουν ἀνάμεσά μας, γιατί ἡ Ἁγία Γραφή μᾶς ἀναφέρει πολλά περιστατικά μέ ἀγγέλους. Ἐνα ἀπ' αὐτά θά σᾶς διηγηθῶ σήμερα, μέσα ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη (βλ. Δ' Βα 6,8-23), πού μιλά γιά μία πολύ συγκλονιστική ἐμφάνιση ἀγγέλων.

Ὁ βασιλιάς τῆς Συρίας ἦταν σέ πόλεμο μέ τούς Ἰσραηλίτες, τόν λαό πού πίστευε στόν ἀληθινό Θεό. Τό σχέδιό του ἦταν νά τούς κατακτήσει. Ἐψαξε, λοιπόν, καί βρῆκε τόν πιό κατάλληλο τόπο καί ἔστησε ἐναντίον τους παγίδες, ἐνέδρα, γιά νά τούς ἐπιτεθεῖ.

Ἐνας προφήτης ὅμως, ὁ προφήτης **Ἐλισαῖος**, φωτισμένος ἀπό τόν Θεό, στέλνει μήνυμα στόν βασιλιά τῶν Ἰσραηλιτῶν:

-Βασιλιά, πρόσεξε μήν περάσεις ἀπό τόν τόπο ἐκεῖνο, γιατί εἶναι κρυμμένος ὁ στρατός τῶν Συρίων καί θά σᾶς ἐπιτεθοῦν!

Πραγματικά, ὁ βασιλιάς δίνει διαταγή στόν στρατό του νά προχωρήσει ἀπ' ἄλλο δρόμο, γιά ν' ἀποφύγει τό ἐπικίνδυνο μέρος. Αὐτό δέν ἔγινε μόνο μιά φορά. Κάθε φορά πού οἱ Σύριοι ἐτοίμαζαν μιά παγίδα, ὁ φωτισμένος προφήτης Ἐλισαῖος προειδοποιοῦσε τούς Ἰσραηλίτες καί γλύτωναν ἀπό τίς ἐνέδρες τῶν Συρίων.

Ὁ βασιλιάς τῆς Συρίας ἐξοργίστηκε. Καλεῖ τούς ἀνθρώπους του καί τούς ρωτᾷ:

-Ποίος εἶναι αὐτός πού μᾶς προδίδει στόν βασιλιά τοῦ Ἰσραήλ; Καί τότε κάποιος τοῦ ἀποκάλυψε τήν ἀλήθεια:

-Βασιλιά μου, ἕνας προφήτης τους, ὁ Ἐλισαῖος, προειδοποιεῖ τόν βασιλιά τους γιά ὅλα τά σχέδιά σου, ἀκόμη καί γιά κείνα πού μυστικά κάνεις πρὶν πέσεις γιά ὕπνο στό δωμάτιό σου!

-Νά πᾶτε, λοιπόν, νά ψάξετε νά βρεῖτε πού εἶναι αὐτός ὁ ἄνθρωπος κι ἐγώ θά στείλω ἀνθρώπους νά τόν συλλάβουν, φώναξε θυμωμένος καί ντροπιασμένος ὁ βασιλιάς τῶν Συρίων.

Ψάχνουν, ψάχνουν οἱ ἄνθρωποι τοῦ βασιλιᾶ καί βρίσκουν τό μέρος ὅπου ζοῦσε ὁ Ἐλισαῖος. Τρέχουν στόν βασιλιά καί τοῦ τό ἀνακοινώνουν.

Τότε ὁ βασιλιάς στέλνει ἐναντίον τοῦ προφήτη ἵππικό, πολεμικά ἄρματα, πεζικό... Τρόμαζε κανεῖς καί μόνο πού τά ἔβλεπε. Κι ὅλα αὐτά, γιά νά συλλάβουν ἕναν ἄνθρωπο!

Ἐφτασαν οἱ πολεμικές αὐτές δυνάμεις τά μεσάνυχτα στήν πόλη ὅπου ἔμμενε ὁ Ἐλισαῖος καί τήν περικύκλωσαν.

Μόλις ξημέρωσε, ένα νεαρό παιδί, πού έμενε μαζί μέ τόν Έλισταίο, βγήκε από τό σπίτι καί τί νά δεῖ! Ἡ πόλη περικυκλωμένη από στρατιωτικές δυνάμεις! Τρομαγμένο τρέχει στόν Έλισταίο:

-Τί θά κάνουμε τώρα, κύριέ μου; τόν ρωτᾷ τρέμοντας από τόν φόβο του.

-Μή φοβᾶσαι, παιδί μου, τοῦ ἀπάντησε στοργικά ὁ Έλισταῖος. Ἐάν αὐτοί πού μᾶς ἐπιτίθενται εἶναι πολλοί, αὐτοί πού εἶναι μαζί μας εἶναι πολύ περισσότεροι!

Τί νά ἐννοοῦσε ἄραγε, παιδιά; Νά, ἀμέσως ὁ προφήτης κάνει μιά θερμή προσευχή στόν Θεό: «Κύριε, ἄνοιξε Σέ παρακαλῶ τά μάτια τοῦ παιδιοῦ, γιά νά μπορέσει νά δεῖ!».

Ὁ Κύριος, πράγματι, ἄνοιξε τά μάτια τοῦ παιδιοῦ. Καί τί εἶδε λέε; Ὅλο τό βουνό γεμάτο μέ ἀναρίθμητο στρατό! Καβαλάρηδες καί πύρινα ἄρματα γύρω από τόν προφήτη ἦταν ἔτοιμα νά τόν ὑπερασπιστοῦν! Ποιοί νά ἦταν αὐτοί; Ναί, καλά τό καταλάβετε! **Εἶχαν ἔρθει νά βοηθήσουν τόν ἄνθρωπο τοῦ Θεοῦ οἱ στρατιωτικές δυνάμεις τοῦ οὐρανοῦ, οἱ ἄγγελοι!**

Ἄκουστε τώρα τή συνέχεια τῆς ἱστορίας: Ξαφνικά οἱ Σύριοι στρατιῶτες ἔπαψαν νά βλέπουν. Δέν τυφλώθηκαν, ἀλλά δέν μπορούσαν νά δοῦν καθαρά, γιά νά καταλάβουν ποῦ βρίσκονται. Ἀναζητοῦσαν μάταια τόν δρόμο γιά νά φτάσουν στόν προφήτη. Τότε ὁ Έλισταῖος παρουσιάζεται μπροστά τους.

- Ἐλᾶτε μαζί μου, τούς λέει. Θά σᾶς βγάλω ἐγώ στόν σωστό δρόμο.

Ἐκεῖνοι τόν ἀκολούθησαν. Δέν τούς ὀδήγησε ὅμως στόν προορισμό πού ἤθελαν. Ἐφτασαν στή Σαμάρεια, στήν πρωτεύουσα τῶν Ἰσραηλιτῶν. Ἄνοιξαν τότε τά μάτια τους καί κατάλαβαν ποῦ βρίσκονται.

Ὁ βασιλιάς τῶν Ἰσραηλιτῶν θέλησε νά τούς ἐπιθεῖ. Ὁ Έλισταῖος, ὅμως, χωρίς κακία καί ἐκδικητικότητα, συμβούλεψε τόν βασιλιά:

- Όχι, βασιλιά! Μήν απλώσεις χέρι πάνω τους! Βάλ' τους να φάνε, δώσ' τους και νερό, κι ἄς φύγουν ἐλεύθεροι να πᾶνε πίσω στον βασιλιά τους.

Πόση σιγουριά καί ἀσφάλεια ἔνωθε ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ κάτω ἀπό τήν προστασία τῶν οὐράνιων φρουρῶν, τῶν ἀγγέλων! Κατάφερε ἔτσι να σώσει ἀπό τόν κίνδυνο ὅλο τόν λαό.

Οἱ οὐράνιοι φίλοι μας

Οἱ ἄγγελοι, αὐτοί οἱ πιστοί φίλοι μας καί ὑπερασπιστές μας, γιορτάζουν σέ λίγες μέρες, στίς **8 Νοεμβρίου**. Τί γνωρίζετε, παιδιά, γιά τούς ἀγγέλους;

α. Εἶναι **οἱ ἀγγελιοφόροι τοῦ Θεοῦ**. Γι' αὐτό τούς εἰκονίζουμε μέ φτερά. Τρέχουν πρόθυμα καί χαρούμενα να μεταφέρουν τά μηνύματα τοῦ Θεοῦ στους πιστούς ἄνθρώπους. Θυμάστε σέ ποιούς ἔστειλε ὁ Θεός τό μήνυμά του μέ ἄγγελο; (*Ἀναφέρουμε ἐπιλεκτικά περιστατικά, τά πιά γνωστά στά παιδιά, δείχνοντας ἀντίστοιχες μεγάλες εἰκόνες, βλ. ἐποπικό ὑλικό*).

β. **Ὑμνοῦν ἀκατάπαυστα τόν Θεό**. Ψάλλουν συνεχῶς στον οὐρανό τό «ἀλληλούια» (βλ. Ἀπ κεφ. 19), πού σημαίνει «ὕμνεϊτε τόν Κύριο!».

γ. Καί τό πιά θαυμαστό εἶναι ὅτι ὁ Θεός χαρίζει στον καθένα μας ξεχωριστά ἕναν **προσωπικό φύλακα ἄγγελο** (βλ. Μθ 18,10).

Ναί, ἔχεις δίπλα σου ἕναν φίλο στοργικό καί ἄγρυπνο φρουρό, πού δέν σ' ἀφήνει οὔτε λεπτό. Σέ κρατᾷ συνεχῶς κάτω ἀπό τήν προστασία καί τήν ἀγάπη του. Μέρα-νύχτα. Κι ὅταν εἶσαι μέσα σέ πολύ κόσμο κι ὅταν εἶσαι μόνος. **Σέ συντροφεύει**. Εἶναι ἔτοιμος να σέ βοηθήσει σέ κάθε σου δυσκολία. Νά σέ προστατέψει ἀπό τούς κινδύνους. **Προσεύχεται γιά σένα στον Θεό καί σέ καθοδηγεῖ στον**

δρόμο της αλήθειας. Καί νά ξέρεις, μένει πιστός σου φίλος από τή στιγμή πού ἔρχεσαι σ' αὐτόν τόν κόσμο, σέ κάθε βῆμα τῆς ζωῆς σου, καί **μέχρι τῆ σερνή πνοῆ σου.** Τί μεγάλη ἀσφάλεια καί χαρά!

Ὁ φύλακας ἄγγελός σου δέν σέ ἐγκαταλείπει, παρά μόνο σέ μία περίπτωση: ἂν κάνεις κάτι πού προσβάλλει τόν ἅγιο Θεό. Τότε **λυπᾶται** πολύ. Δέν μπορεῖ ὁ ἄγγελος νά ἀκούει λόγια βλάσφημα, αἰσχροῦ, λόγια κακίας καί ψέματα. Δέν ἀντέχει νά βλέπει νά θυμώσουμε, νά πεισμώνουμε, νά πικραίνουμε τούς ἄλλους ἢ νά κάνουμε ὀτιδήποτε τό πονηρό. Ὅ,τι εἶναι ἀντίθετο μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ τόν διώχνει μακριά μας.

Γι' αὐτό, κάθε βράδυ πρὶν κοιμηθοῦμε μποροῦμε νά λέμε μιά **προσευχή στόν φύλακα ἄγγελό μας** (βλ. *ἐποπικό ὑλικό*) γιά νά τοῦ ζητοῦμε συγγνώμη, ἂν στή διάρκεια τῆς μέρας τόν λυπήσαμε, καί νά τόν παρακαλοῦμε νά μὴ φύγει ποτέ ἀπό κοντά μας.

Εἶναι καί κάποιες φορές πού κάνουμε τόν ἄγγελό μας πολύ χαρούμενο. Πότε νομίζετε;... Μάλιστα, πολύ σωστά ὅσα εἶπατε. Προσθέτω κι ἐγώ κάτι. Στό Εὐαγγέλιο διαβάζουμε ὅτι γίνεται χαρά μεγάλη στόν οὐρανό, **ἔχουν πανηγύρι οἱ ἄγγελοι**, ὅταν μετανιώνουμε ἀληθινά γιά τίς ἁμαρτίες μας (βλ. Λκ 15,10). Πόσο χαίρεται, λοιπόν, ὁ φύλακας ἄγγελός σου, ὅταν σέ βλέπει νά ζητᾶς συγγνώμη ἀπό τόν Θεό γιά τὰ σφάλματά σου καί ὅταν προσπαθεῖς νά ἐπανορθώσεις καί νά διορθώσεις τόν ἑαυτό σου! Νά ξέρεις ὅτι κάνεις τότε πολύ εὐτυχημένο τόν οὐράνιο φίλο σου!

**Ἄγγελε, ὀδηγέ μου καί προστάτη,
πού ἔρχεσαι ἀπ' τόν οὐρανό ψηλά,
δῶσ' μου τό χέρι σου καί μείνε
παντοινή μου συντροφιά.**

**Συγχώρεσέ με γιά τὰ λάθη
πού σέ λυπήσανε πολύ
καί τόν Χριστό μας νά ἰκετεύεις
δικό Του νά 'μαι πάντοτε παιδί.**

Γιά τόν κατηχητή

● Πότε δημιουργήθηκαν οί ἄγγελοι;

Πρὶν δημιουργηθεῖ ὁ κόσμος πού βλέπουμε γύρω μας. Διαβάζουμε στήν Ἁγία Γραφή ὅτι, ὅταν ὁ Θεός δημιούργησε τά ἄστρα, ὅλοι οἱ ἄγγελοι ξέσπασαν σέ δοξολογία, ἔψαλαν ὕμνο στόν Θεό μέ δυνατή φωνή, γιά νά Τοῦ ἐκφράσουν τόν θαυμασμό τούς (βλ. Ἰβ 38, 7).

● Πόσοι εἶναι οἱ ἄγγελοι;

«Μυριάδες μυριάδων καί χιλιάδες χιλιάδων» (Ἀπ 5,11), δηλαδή ἀναρίθμητοι, μᾶς λέει ὁ εὐαγγελιστής Ἰωάννης πού τούς εἶδε καί τούς ἄκουσε νά ψάλλουν στόν οὐρανό.

● Σέ ποιούς ἔστειλε ὁ Θεός τό μήνυμά Του μέ ἄγγελο;

- ✍ στόν ἱερέα Ζαχαρία, τόν πατέρα τοῦ ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Προδρόμου (βλ. Λκ 1,11-20).
- ✍ στήν Παναγία μας, τή μέρα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ (βλ. Λκ 1, 26-35).
- ✍ στούς βοσκούς τή νύχτα τῶν Χριστουγέννων (βλ. Λκ 2,9).
- ✍ στίς μυροφόρες τή μέρα τῆς ἀνάστασης τοῦ Χριστοῦ (βλ. Μθ 28,5-6· Μρ 16,5-6· Λκ 24,4-5).
- ✍ στούς μαθητές τοῦ Χριστοῦ κατά τήν Ἀνάληψη (βλ. Πρξ 1, 10-11).

● Ὑμνοι τῶν ἀγγέλων: α) «Ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος Κύριος σαβαώθ, πλήρης πᾶσα ἡ γῆ τῆς δόξης αὐτοῦ» (Ἠσ 6,4). β) «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία» (Λκ 2,14).

● Σέ κάθε Θεία Λειτουργία εἶναι παρόντες οἱ ἄγγελοι, συλλειτουργοῦν μαζί μέ τόν ἱερέα.

● Ἕνα ἀπό τά αἰτήματα τῆς Θείας Λειτουργίας εἶναι: «Ἄγγελον εἰρήνης, πιστόν ὁδηγόν, φύλακα τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων ἡμῶν παράσχου, Κύριε».

● Κάθε Δευτέρα εἶναι ἀφιερωμένη ἀπό τήν Ἐκκλησία μας στούς ἀγγέλους.

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ



1. Εἰκόνες μέ ἐμφανίσεις ἀγγέλων.
2. «Τό ἔργο τῶν ἀγγέλων»: ὑλικό γιά προβολή-γιά ἐκτύπωση.
3. Δίπτυχο μέ προσευχές στόν φύλακα ἄγγελο.
4. Ζωγραφιά.