



Άριθμοί
13,2-14,10· 21,4-9

Τό χάλκινο φίδι

Σαράντα χρόνια περιπλανιόντουσαν οί Ἰσραηλίτες μέσα στήν ἔρημο, μέχρι νά φτάσουν στή χώρα πού τούς ὑποσχέθηκε ὁ Θεός, στή Χαναάν. Ἡ πορεία τους ἦταν δύσκολη. Ὁ Θεός ὅμως ποτέ δέν τούς ἄφησε μόνους. Τούς ἔστειλε κάθε μέρα ἐκεῖνο τό νόστιμο φωμί ἀπό τόν οὐρανό, τό μάννα. Τούς ἔστειλε ὀρτύκια πού χαμήλωναν μπροστά σίς σκηνές τους, γιά νά τούς χορτάσει μέ κρέας ἐκλεκτό. Ἄλλοτε πάλι μέ θαυμαστό τρόπο τούς ἔδωσε νερό νά πιοῦν νά ξεδιψάσουν. Τούς ἔδειξε τόσες φορές τήν πατρική Του ἀγάπη! Τούς φρόντισε, τούς βοήθησε σέ δυσκολίες καί κινδύνους.

Τί θά περιμέναμε, λοιπόν, μετά ἀπό τά τόσα δῶρα τοῦ Θεοῦ; Νά Τόν εὐχαριστοῦν μέ ἀπέραντη εὐγνωμοσύνη γιά ὅλα ὅσα τούς πρόσφερε. Κι ὅμως, οί Ἰσραηλίτες φάνηκαν ἀχάριστοι. Ἀντί νά λένε «εὐχαριστῶ» γιά τ' ἀγαθά του Θεοῦ, θυμόντουσαν τί ἔτρωγαν στήν Αἴγυπτο καί παραπονιόντουσαν καί γκρίνιαζαν: «Τίποτε ἄλλο ἐκτός ἀπό τό μάννα δέν βλέπουμε. Τό βαρέθηκε ἡ ψυχή μας!». Πολλές φορές στεναχώρησαν τόν Μωσοῦ. Τόν πίκραναν μέ τ' ἄπρεπά τους λόγια.

«Στείλε κατασκόπους σή Χαναάν», εἶπε κάποια μέρα ὁ Θεός σὸν Μωυσῆ, «νά δοῦν πῶς εἶναι αὐτή ἡ χώρα πού διάλεξα γιά σᾶς. Νά τούς πεῖς νά σᾶς φέρουν κι ἀπό τούς καρπούς της».

Σαράντα μέρες οἱ Ἰσραηλίτες κατάσκοποι περπάτησαν κρυφά τή Χαναάν κι ἔμειναν ἐκπληκτοί. Πόσο εὐφορη ἦταν αὐτή ἡ χώρα! Τί πλοῦτο εἶδαν τά μάτια τους! Ἐπιστρέφοντας πῆραν μαζί τους, ὅπως τό εἶπε ὁ Θεός, ἀπό τά ἐκλεκτά της προϊόντα: σταφύλια, ρόδια, σύκα. Ὅταν τά εἶδε ὁ λαός ἐντυπωσιάστηκε καί μόνο ἀπό τό μέγεθος τους. «Στ' ἀλήθεια», ὁμολόγησαν οἱ κατάσκοποι, «σ' αὐτή τή γῆ ρέει μέλι καί γάλα! Ἀλλά ὁ λαός πού κατοικεῖ ἐκεῖ», συνέχισαν, «εἶναι ἰσχυρός, οἱ πόλεις μεγάλες, ὄχυρωμένες μέ τείχη, κι ὀλόγυρα κατοικοῦν πολλοί ἄλλοι λαοί».

Μόλις τ' ἄκουσαν αὐτά οἱ Ἰσραηλίτες, ἀναστατώθηκαν. Πῶς νά τολμήσουν νά προχωρήσουν; Φοβοῦνται, διστάζουν. Γιά ἄλλη μιὰ φορά χάνουν τήν πίστη τους σὸν Θεό. Ξεχνοῦν πόσες φορές τούς ἔσωσε. Ἄρνοῦνται νά προχωρήσουν. Ζητοῦν νά γυρίσουν πίσω στήν Αἴγυπτο!

Τότε ὁ Χάλεβ, ἓνας ἀπό τούς κατασκόπους, πού εἶχε δυνατή πίστη σὸν Θεό, παίρνει τόν λόγο:

- Ὅχι! Θά προχωρήσουμε ὀψωδήποτε. Θά γίνει δική μας αὐτή ἡ γῆ, γιατί εἶναι ἡ κληρονομιά πού μᾶς ὑποσχέθηκε ὁ Θεός. Τί κι ἂν εἶναι ἰσχυροί; Θά φανοῦμε ἐμεῖς ἰσχυρότεροι.

Μίλησε μέ θάρρος ὁ Χάλεβ. Οἱ ἄλλοι ὅμως κατάσκοποι πῆραν τό μέρος τοῦ λαοῦ:

- Ὅχι, δέν προχωροῦμε! Δέν θά μπορέσουμε νά τούς νικήσουμε. Εἶναι πιό δυνατοί ἀπό μᾶς. Αὐτοί μοιάζουν γίγαντες μπροστά μας.

Ὅλη τή νύχτα ἔκλαιγε ὁ λαός. Καί ξεστομίζε ἀδικες κατηγορίες κατά τοῦ Θεοῦ καί τοῦ Μωυσῆ:

- Μακάρι νά πεθαίναμε στήν Αἴγυπτο παρά σ' αὐτή τήν ἔρημο! Γιατί μᾶς ἔφερε ὁ Θεός ἐδῶ, γιά νά πέσουμε ὄλοι σὸν πόλεμο; Θά ἀρπάξουν τίς γυναῖκες καί τά παιδιά μας. Καλύτερα, ἔσω καί τώρα,

νά γυρίσουμε πίσω! Ναί, ἔτσι νά κάνουμε. Νά ἐκλέξουμε ἕναν ἀρχηγό καί νά γυρίσουμε πίσω στήν Αἴγυπτο!

Μόνο ὁ **Χάλεβ** καί ὁ **Ἰησοῦς τοῦ Ναυῆ** ἐπέμεναν:

- Ἡ χώρα πού μᾶς στείλατε νά δοῦμε εἶναι πανέμορφη. Ἀφοῦ ὁ Θεός τή διάλεξε γιά μᾶς, θά μᾶς καθοδηγήσει καί θά μᾶς τή δώσει. Ἄλλά μή στρέφεστε ἐναντίον Του! Μή φοβάστε τόν λαό πού κατοικεῖ ἐκεῖ. Ὁ Θεός θά εἶναι μαζί μας!

Ὁ λαός ὅμως, παιδιά, ἔμεινε ἀμετάπειστος. Ἐφτασε στό σημεῖο νά θέλει νά τούς λιθοβολήσει. Τότε φάνηκε ἡ **φωτεινή νεφέλη**: ἐκεῖνο τό μεγάλο σύννεφο πού τούς ὀδηγοῦσε μέσα στήν ἔρημο καί φανέρωνε τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ. Αὐτό μόνο τούς συγκράτησε.

Ἄπό τότε πέρασε καιρός, ἀλλά οἱ Ἰσραηλίτες δυστυχῶς δέν ἔπαυαν νά γογγύζουν. Μόλις συναντοῦσαν μιά δυσκολία, στρέφονταν ἐναντία στόν Θεό καί στόν Μωσῆ. Συχνά ἐπαναλάμβαναν:

- Γιατί μᾶς ἔβγαλες ἀπό τήν Αἴγυπτο, γιά νά θανατωθοῦμε στήν ἔρημο; Οὔτε ψωμί οὔτε νερό δέν ἔχουμε ἐδῶ πέρα. Τό σιχάθηκε ἡ ψυχή μας αὐτό τό ἄνοστο μάννα!

Τότε ὁ Θεός ἀποφάσισε νά τούς τιμωρήσει, γιά νά καταλάβουν πόσο βαρειά ἦταν ἡ ἀχαριστία τους.

Κάποια μέρα βλέπουν ξαφνικά φίδια φαρμακερά ἀνάμεσά τους. Σάν νά φύτρωσαν στήν κατάξερη γῆ **ἀμέτρητα φίδια!** Τοιμποῦν τούς Ἰσραηλίτες καί αὐτοί, ὁ ἕνας μετά τόν ἄλλο, πέφτουν κάτω νεκροί. Φωνές, βογγητά, κλάματα ἀκούγονται παντοῦ. Τραγικές ὥρες!

Μέσα στήν ἀπελπισία τους οἱ Ἰσραηλίτες σκέφτονται καί πάλι τόν Θεό. Τρέχουν στόν Μωσῆ καί μετανιωμένοι τοῦ λένε: «Ἄμαρτήσαμε, Μωσῆ, γιατί εἶπαμε σκληρά λόγια γιά τόν Θεό καί γιά σένα. Σέ παρακαλοῦμε, προσευχήσου καί παρακάλεσε τόν Θεό νά μᾶς συγχωρέσει καί νά διώξει αὐτά τά φοβερά καί φαρμακερά φίδια».

Ὁ ἀνεξίκακος Μωσῆς γιά ἄλλη μιά φορά προσεύχεται γιά τόν λαό του. Καί ὁ Θεός, ἀφοῦ εἰλικρινά μετάνιωσε ὁ λαός, τόν συγχω-

ρεϊ. «Μωυσή», λέει στον πιστό του δούλο, «νά κατασκευάσεις ένα **χάλκινο φίδι**. Νά τό κρεμάσεις **σ' ένα ξύλο** καί νά τό στήσεις **σ' ένα ύψωμα** γιά νά μπορούν νά τό βλέπουν ὅλοι. Ὅποιος, μόλις τόν δαγκώσει τό φίδι, προλάβει νά κοιτάξει τό χάλκινο φίδι, θά σώζεται».

Ὁ Μωυσῆς ἔκανε ἀκριβῶς ὅπως τοῦ εἶπε ὁ Θεός. Καί τό θαῦμα ἔγινε: Τά φίδια δάγκωναν τούς Ἰσραηλίτες, ἀλλά μόλις ἐκεῖνοι κοίταζαν τό χάλκινο φίδι, ἀμέσως σώζονταν! Καταλαβαίνετε, παιδιά, τί μεγάλη χαρά ἔνωσαν οἱ Ἰσραηλίτες γιά τή σωτηρία τους μέ τό παράξενο αὐτό χάλκινο φίδι!

Τό φάρμακο τῆς σωτηρίας

Σᾶς φαίνεται κι ἐσᾶς ἴσως παράξενο πού αὐτό τό χάλκινο φίδι εἶχε τόση δύναμη. Ὁ Χριστός μᾶς ἀποκάλυψε ὅτι ἦταν μία **προτύπωση**, δηλαδή μία προφητεία ὅχι μέ λόγια ἀλλά μέ ἕνα γεγονός. Τί σᾶς θυμίζει (τό δείχνουμε, βλ. *ἐποπικό ὑλικό*) ἔτσι πού τό βλέπετε κρεμασμένο πάνω στό ξύλο; **Ναί, τόν Σταυρό!**

* Ὅπως τό χάλκινο φίδι δέθηκε πάνω στό ξύλο, ἔτσι καί ὁ Χριστός μας καρφώθηκε πάνω στον Σταυρό.

* Ὅπως κάθε Ἰσραηλίτης, ὅταν ἔβλεπε τό χάλκινο φίδι, σωζόταν ἀπό τό δηλητήριο τῶν φιδιῶν, ἔτσι καί ὅποιος πιστεύει στον Σταυρό τοῦ Χριστοῦ σώζεται ἀπό τό δηλητήριο τοῦ διαβόλου.

Ποιό εἶναι **τό δηλητήριο τοῦ διαβόλου**; Ἡ ἁμαρτία. Θυμάστε; Σάν φίδι ἐμφανίστηκε ὁ διάβολος στήν Εὐά καί δηλητηρίασε τή σκέψη καί τήν καρδιά της μέ τήν ἁμαρτωλή ἐπιθυμία νά καταπατήσει τήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ, νά φάει τόν ἀπαγορευμένο καρπό.

Ἀπό τότε ἄλλο ἔργο δέν ἔχει παρά νά ρίχνει συνεχῶς τούς ἀνθρώπους στήν ἁμαρτία. Καί μοιάζουν **τά πάθη καί οἱ κακίες** σά ὅποια μᾶς ρίχνει σάν ἄλλα φίδια φαρμακερά, πού μᾶς τσιμποῦν καί

μᾶς δηλητηριάζουν. Καθημερινά μᾶς γυροφέρνει τό φίδι τῆς ζήλιας, τοῦ θυμοῦ, τοῦ ἐγωισμοῦ... Ποιός θά μᾶς σώσει ἀπ' ὅλα αὐτά τά φίδια πού ἀπειλοῦν τήν ψυχή μας; Ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ! **Τό αἷμα τοῦ Χριστοῦ μας, πού χύθηκε πάνω στό ξύλο τοῦ Σταυροῦ, μᾶς καθαρίζει ἀπό κάθε ἁμαρτία** (βλ. Α' Ἰω 1,7).

Ἄρκεϊ νά τό θελήσουμε. Κι ὅπως οἱ Ἰσραηλίτες ἔστρεφαν τό βλέμμα τους στό χάλκινο φίδι γιά νά σωθοῦν, ἔτσι κι ἐμεῖς νά ὀδηγοῦμε τά βήματά μας στό **Μυστήριο τῆς Ἐξομολόγησης**. Ἐκεῖ συναντοῦμε τόν ἴδιο τόν Χριστό στό πρόσωπο τοῦ ἱερέα, πού εἶναι δικός Του ἐκπρόσωπος. Μπροστά του ὁμολογοῦμε ταπεινά ὅλες τίς ἁμαρτίες πού μᾶς δηλητηρίασαν. Ἀπό τά χεῖλη του ἀκοῦμε ὠφέλιμες συμβουλές καί τή γλυκιά καί ἅγια προσευχή, πού ὀνομάζεται «συγχωρητική εὐχή». Τότε ἀκριβῶς ἐπιτελεῖται ἓνα Μυστήριο: **Τό Πνεῦμα τό Ἅγιο ἐξαφανίζει τίς ἁμαρτίες μας!** Ὅ,τι ἐξομολογηθήκαμε, γιά τόν Θεό εἶναι σάν νά μήν τό κάναμε ποτέ! Ἀκοῦστε πῶς μᾶς τό λέει μέ τό στόμα τῶν προφητῶν του: «Κι ἂν ἀκόμη εἶναι καταματωμένες ἀπό τίς ἁμαρτίες οἱ ψυχές σας, θά τίς κάνω λευκότερες κι ἀπό τό χιόνι!» (πρβλ. Ἰησ 1,18). «Θά συγχωρήσω τίς ἁμαρτίες σας καί δέν θά τίς θυμᾶμαι πλέον!» (Ἰε 38,34).

Μετά τήν Ἐξομολόγηση εἴμαστε ἔτοιμοι πιά νά κοινωνήσουμε τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ. Μέ τήν **Ἐξομολόγηση** καί τή **Θεία Κοινωνία** συγχωροῦνται ὅλες οἱ ἁμαρτίες μας καί ἔχουμε ζωή αἰώνια. Τί κι ἂν μᾶς τοιμποῦν καθημερινά τά φίδια τῆς ἁμαρτίας; Ὁ Χριστός μᾶς ἔδωσε **τό φάρμακο τῆς σωτηρίας!**

**Μέ τόν Σταυρό Σου, Κύριε, νικῶ
τῆς ἁμαρτίας τό τσίμπημα τό φαρμακερό!**

Ύποσημείωση: Τό μάθημα αυτό μπορεί νά γίνει ή άφορμή ώστε νά προετοιμαστοῦν τά παιδιά κατάλληλα γιά νά προσέλθουν πρίν άπό τό Πάσχα στό Μυστήριο τῆς Ἐξομολόγησης.

Εἶναι, ἐπίσης, πολύ κατάλληλο γιά τήν Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως. Ἄν διδαχτεῖ τότε, ἀξίζει νά γίνει μιά σύντομη άναφορά σά ὄσα τελοῦνται τήν ἡμέρα αὐτή μέσα σόν ναό: Κάθε χρόνο στή μέση τῆς Μεγάλης Σαρακοσιῆς γιορτάζουμε τήν Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως. Τή μέρα αὐτή ὁ Σταυρός, στολισμένος μέ ὄμορφα λουλούδια, ὑψώνεται μπροστά μας, γιά νά Τόν προσκυνήσουμε. Εὐλαβικά Τόν άσπαζόμαστε καί μ' εὐγνωμοσύνη κάθε φορά Τόν ἀντικρίζουμε, γιατί μᾶς χάρισε τή σωτηρία!

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ



1. Ζωγραφιές.
2. Ὑλικό γιά τήν προετοιμασία πρίν άπό τήν Ἐξομολόγηση.
3. Παιχνίδια σχετικά μέ τά μαθήματα 15-21.
4. Εἰκόνα μέ τό χάλκινο φίδι.
5. Κατασκευές: Σταυρός μέ διάφορα ὑλικά.
6. Τό σύνθημα τοῦ μαθήματος.